

# STUDENTERTALE 2021

Af Cajsja Golodnoff, 3.b.

Hej alle sammen: forældre, lærere, personale og ikke mindst mine medstuderende. Jeg er utrolig stolt og beæret over vores årgang, og meget taknemmelig for at få lov til at holde denne tale.

En varm dag i juni for tre år siden, fik jeg en mailnotifikation, da jeg trådte ind i stuen efter skole. "Velkommen til Ordrup Gymnasium" stod der i overskriften. Jeg tror ikke jeg var alene i, at ens forældres kommentarer bestod gennemgående af, at dette ville blive den bedste, mest unikke tid af ens liv. Derfor havde jeg enorme forventninger til at starte, det her skulle jo være de tre fedeste år af mit liv. Jeg er blot én ud af mange elever - halvdelen af jer sidder foran mig nu - men jeg tror godt vi kan blive enige om, at de sidste 3 år på OG har været noget helt særligt, nærmest magisk.

Den magi var tydelig i mange oplevelser: Introugen, skicafeerne, galla, OG-middagene, orienteringsaftenerne, musicalerne, studieturene, da jeg blev formand... ej jeg joker bare. Men magien opstod i hverdagen. Nok er vi forskellige, men én ting har vi til fælles. Vi har skabt en hverdag sammen. En hverdag bestående af brok over dage med moduler fra 8-16, med varm kakao på de kolde vintermorgener, sympati til dem der skulle til årsprøve med tømmermænd eller bare idræt i første fredagsmodul. En hverdag med matematiknoter sendt på kryds over årgange, med plagen om at få 5 minutter før spisepause, når der var flæskestegssandwich i kant. Hverdagen blev til efter skole, og snart samles vi om afleveringer, caféture, fester, ja om næsten alt. Vi har grint og grædt sammen, skabt venner på tværs af klasser og årgange, venner der forhåbentlig varer hele livet! Med rod i mondæne ritualer blomstrede fælleskabet og de venskaber vi har nu. De var vejen til denne dag, der også er helt magisk, hvor vi sidder med lykkerus og huer på, og tripper for, at jeg skal være færdig med talen, så vi kan komme ud og køre vogn.

For mange er denne dag bittersød. Dette er en ende og en begyndelse. Mange af os kommer til at se hinanden igen, regulært eller sporadisk i løbet af resten af vores liv. Én ting ved jeg dog, OG (på godt og ondt) kommer til at leve videre i vores hjerter. Lige meget hvilket niveau af fantastisk jeres gymnasietid har været, håber jeg for os alle, at vi har en endnu bedre tid i vente. Måske kan der endda argumenteres for, at det først er nu livet rigtig begynder. At OG, hvor solskin altid kan findes, var springbrættet til en solfyldt fremtid.

Mange har vi at takke for tiden her, vores familie, vores venner, de fantastiske (og mindre fantastiske) lærere og personale. Men de vigtigste vi kan takke for at komme igennem disse tre år, er os selv. Det er os som har bestået eksamenerne (eller dumpet, hvad ved jeg), og kommet igennem undervisningen, det er os der har kørt udvalgene og kurserne rundt, det er os der har skabt venner og fællesskaber, det er os som har præget OG de sidste tre år.

Derfor håber jeg i vil fejre jer selv og hinanden, på vognen og resten af studentertiden, for hold kæft vi fortjener det. Nu står vi her, en varm dag i juni, tre år efter. Det sidste jeg har at sige er:

"Farvel til Ordrup Gymnasium".