

Heeeej OG, nu er vi endelige færdige!

Vi er færdige med DHO, SRO, SRP og utallige eksamener.

Vi er færdige med 10 AT-projekter, og vi undrer os stadig over, hvad det er...

Vi er færdige med at få fravær og færdige med danseforløb i idræt.

Men på den anden side...

Vi kommer aldrig til at høre pedellerne sige "godmorgen" igen.

Vi kommer ikke til at se Søren eller vores andre lærere igen.

Vi kommer ikke til at høre elever over højtaleren sige "HEEEJ OG".

For vi ER blevet studenter, og det kan Ole Pinholt ikke tage fra os med hans velkendte catch-frase "Så bliver I ikke studenter" 😊

Vi har klaret 3 år, som til tider har følt sig lige så uopnåelige som lokale C3, men som nu føles som en sommerferie, hvor tiden er gået for hurtigt. Når man tænker tilbage, er der sket meget, og man begynder at forstå udtrykket *almen dannelse*. For vi har ændret os siden introugen, og nu er vi jo voksne!

Vi er jo alle over 18 og færdige med gymnasiet. Det må da være det at være voksen. Hvis vi så på os selv for 8 år siden, ville vi nok tænke "NØØØJ, der er en voksen". En voksen som jeg kan spørge til råds. En voksen som har styr på sit liv... En voksen som ikke døjer med problemer som sengetider, lektier og grimt tøj. Nu hvor vi sidder her i dag, ser vi måske ikke det samme.

Vi har nok alle haft det øjeblik, hvor vi var i en knibe og havde brug for en voksen, og derefter opdaget, at vi er, hvad man ville kalde en voksen. Men vi har haft brug for en rigtig voksen. En voksen der kan voksne bedre end vi voksner i det øjeblik. Måske hører det at være voksen ikke kun til det at fylde 18 og færdiggøre gymnasiet. Det er mere en proces. Denne proces med at vokse op har vi alle været igennem i løbet af de tre år på OG. Der er især tre begivenheder, som, jeg synes, har gjort os mere modne og dermed tættere på at blive "voksen".

- 1) Den første begivenhed skete allerede i første uge af vores gymnasietid. Introugen gjorde os mere modne, da den fik os til at prøve grænser af. Den fik os til at kunne grine af os selv, når vi lavede hotdogs med bind for øjnene hos Team Hooligans, eller når vi skulle lave militærøvelser hos OG's Army. Vi mødte vores klasse og fik dermed skabt en klasseidentitet. Om man var den, der rakte hånden op hele tiden, eller den der lovede at MobilePay'e, er det en identitet, som er blevet med en og har været med til at forme, hvem man er selv frem til nu. Nogle af os var endda så heldige at få venner for livet, allerede i introugen, eller når vi mødte vores klasse.

- 2) Den anden begivenhed skete for os alle i 2.g. Vi tog alle på studierejser. Vi blev mere voksne, da vi lærte at med frihed følger ansvar. Ansvar for at tage sig af sig selv og sine klassekammerater. Vi lærte at følge sengetider og alkoholbegrænsninger, eller at skjule det godt nok til at det ikke blev opdaget. Hvis vi ikke lærte noget om byen, vi var i, lærte vi i hvert fald, at regler er der som regel af en grund, og at bare fordi man ikke bliver opdaget, betyder det ikke, at der ikke er konsekvenser. Vi lærte altså, at vi godt kunne tage ud og drikke os fulde uden at blive opdaget, men også at byvandring med tømmermænd er ret nederen.

- 3) Den tredje begivenhed skete for os alle i 3.g. Jeg taler om de to uger med urolig søvn, joggingtøj og 10 gange så mange kopper kaffe som brusebade. SRP'en lærte os at fordybe os og disponere vores tid. Den lærte os, at hvis vi startede et YouTube-maraton af overspringshandlinger, hvor man startede med "Formalia for Studieretningsprojekt" og 6 timer senere endte på "Babies eating lemon for the first time", ville man være nødt til at lave en all-nighter for at få skrevet nok til at "så bliver I ikke studenter" kom ud af hovedet. Vi lærte altså at overholde en deadline.

Som I kan se, er vi blevet mere voksne i løbet af 1., 2. og 3.g. Foruden alt det boglige har vi prøvet grænser af, og vi er blevet mere åbne over for nye ting. Vi har også lært at følge ting til dørs, som kan bruges, når vi videreuddanner os. Men helt voksne er vi heller ikke blevet. Men det behøver vi heller ikke at være.

Uden at lyde for YOLO har vi lige nu en chance for at være mellem barn og voksen. Vi har en mulighed for at udforske vores drømme og dumme ideer. Vi har en mulighed for at vælge

den forkerte uddannelse eller fejle i et rockband. Vi har chancen for at dumme os. Når man går rundt på OG, er man omringet af billeder af studenter fra tidligere år. De studenter har nok alle sammen dummet sig i sit liv og helt sikkert også prøvet at drikke lidt for meget. Jeg tog mig den frihed at stalke nogle tilfældige personer fra studenterbillederne, og som jeg kan se, har de alle klaret sig fint. Med det vil jeg bare sige: det skal nok gå.

Nyd, at I er frie – og tillykke endnu engang med huen!