

## Student 2010

### *Med OG-ånden i ryggen hele vejen*

Min tid på OG startede allerede på min besøgsdag i marts 2007. Jeg kendte intet til OG, men jeg elskede det lille slot fra første øjekast og da jeg så havde oplevet de farvestrålende vægge og elever, var jeg solgt. Jeg vendte tilbage i august og opdagede at jeg ikke havde taget fejl, både rektors og elevernes introduktion beviste at her var der fokus på faglighed og forskellighed og det sociale, var centralt. Det var lige fra at klappe OG-ånden frem, til den klassiske "Velkommen til OG" tale og til at sætte mennesker i en helt vilkårlig blanding og give dem hele tre dage til bare at gå ud og lege sammen! Vi var nervøse og nystrøgne, indtil vi blev puttet i alt for store undertrøjer mærket lifeguard, blev et hold og gav den gas sammen som Hasselhoff og Pamela og alle de andre. Da vi kom ud i klasserne ugen efter blev vi smasket af vores kompetente lærere allerede på introturen. Der var masser af udfordringer at gå i gang med, masser af nye ting at lære og god basis for at gøre det.

Så startede den bedste tid i mit liv...

### *Årgang 2010*

Vi har haft mange forskellige typer på vores årgang, ingen vil nogensinde glemme 3.y's stortalenter, 3.c's smarte charmerende fyre + crew, 3.q's gennemsnit, de smukke piger i 3.r og 3.x, 3.b's nørdede sammenhold eller 3.p's festhumør. Vi har sat spor på OG med streetfestivalen, loungen og vi har måske fundet ud af hvad AT er!

Vi har nemlig, selvom vi ikke var de første, også måtte knokle med reformen og specielt det nyeste tiltag: kortere læseferie. Fagligheden på OG er høj, men nye fag tager tid at sætte sig ind i (også for lærerne) og alle har måttet indse at to uger kortere til mindst 6 eksaminer skaber travlhed, men vi kan alligevel forlade OG som studenter fra d. 25.06.2010 med huen på sned og et flot eksamensbevis og en øl i hånden.

Årgang 2010 har været faglig, festlig og fantastisk!

### *Studieture, sammenhold og fælles kampe*

3.p er en Europaklasse og vi har haft nogle forrygende ture sammen. Vi har været på en eksotisk udvekslingsrejse i Rom, vi har set skudhullerne fra påskeoprøret i Dublin og vi er kommet igennem sikkerhedstjekket i NATO i Bruxelles. Hvor vi blev benovede over Peterskirkens pragt, vi har set hundevæddeløb og vi har sunget karaoke. Vores fællesskab har udviklet sig på studieturene, som vi aldrig vil glemme. Da vi sagde farvel efter studieretningsturen i Bruxelles var det ikke uden melankoli, måske var det her vi første gang opdagede at nu vi nærmede os en afslutning.

Vi har knoklet os igennem fransk og matematik og formuleret og charmet os gennem engelsk og historie. Gymnasiet giver dig mulighed for at smage på verden, du bliver tvunget ud i både fysik og religion, du bliver testet i dine musiske evner og din evne til teknik og taktik i idræt. Du bliver opfordret til at teste dit talent i Public Speaking, fodboldkampe og Unge Forskere.

På OG er det med fantastiske lærere, studievejledere og gode venner i ryggen.

3.p er en klasse, som kunne symbolisere hele vores årgang, vi har mange forskellige typer, men vi forstår at have det sjovt og passe på hinanden. OG-ånden hersker også her, jeg har fået lov at udvikle mig fra en lidt kuert pige fra en hård folkeskole, til at være både en forskerspirer og en festabe som har mod på mere!

### *Faglighed som forskerspirer*

Jeg har nydt 3 år hos party-p'erne, men man kan godt få brug for en faglig udfordring og det kan sagtens lade sig gøre, marts 2008 blev jeg forskerspirer. Det har været en af mine største oplevelser i gymnasiet. Forskerspirer projektet giver 2.g'ere en mulighed for at prøve at være i et rigtigt forskningsmiljø, man kan deltage med projekter indenfor både humaniora, samfundsfag, biologi og sundhed og naturvidenskab.

Man kommer ud og møder nye mennesker som er nysgerrige på verden, man får lov at deltage i to seminarer med foredrag om alt lige fra læringsteorier til retorik og til ænder. Projektet kræver selvfølgelig en arbejdsindsats, men jeg kan tage et 12-tal i SRP, nye venner og uendelig meget viden med fra projektet.

Det er dét værd!

### *En længeventet afslutning*

Gymnasietiden er gået ekstremt hurtigt og uendelig langsomt. På de kolde vinterdage i 2.g, med dansk/historie opgave og 3 manglende afleveringer drømte vi alle sammen om at blive færdige. NU! Men til de evige 18 års fødselsdage, til vores årsbal og i eksamensperioden i 3.g, hvor fremtidens usikkerhed har meldt sig, har vi alle sammen drømt om et par måneder mere.

Man skal nyde de tre år i gymnasiet, og i særdeleshed på OG. Det er en tid med kærlighed, venskaber og udfordringer. Det er den sidste tid, før det bliver alvor og man skal tage stilling og det er en mulighed for at lære noget om alle aspekter af verden! På OG kan man bare kigge sig omkring for at finde disse budskaber: *"Fuglene hakker kun i de bedste bær"*, *"Lev mens du gør det, elsk mens du tør det"* og jeg vil tilføje endnu et af Søren Kierkegaard: *"Hvad er ungdom? En drøm. Hvad er kærligheden? Drømmens indhold."*

Jeg vil forlade Ordrup gymnasium og gå ud og elske livet, for man skal give det videre man får. Min tid på OG har været en drøm og jeg vil tage alt den glæde, de erfaringer og den kærlighed jeg har fået med videre, ud i virkeligheden!

Anna Bévort